

# Als een adelaar

'Een paar stappen van een helling...en je bent los'

DOOR PIET VAN ROOTEN

**RAAMSDONKSVEER** - 'Vliegen betekent de ultieme vrijheid', weet Ton Draaijer (51). De Verenaar kreeg in 1995 in Oostenrijk zijn vliegopleiding. Sindsdien is Draaijer een bewust en gepassioneerd liefhebber van een sport, die onder meer paragliding en deltavliegen omvat.

Draaijer legt uit: 'Het betekent echt vliegen in de thermiek, waarmee je spontaan hoogte kunt winnen en urenlang blijven zweven. Starten gaat eenvoudig: in de bergen loop je een paar stappen van een berghelling en je bent los. En dan is het genieten geblazen! De bergen, de koeien op een alp, en ..ooit zelfs een adelaar die een stukje met me meevloog. Het overkwam me aan het meer van Annecy in Frankrijk. In Nederland start je met een lier; je wordt dan met een kabel van honderden meters lengte omhooggetrokken. Op een hoogte van 200-300 meter wordt de kabel door de piloot afgekoppeld en gaat deze op zoek naar een nieuwe thermiekbel. Brabantse vliegplekken zijn te vinden bij Moergestel en ten zuiden van Eindhoven. Inmiddels heb ik van de vliegsport full time mijn werk gemaakt. Ik ben distributeur van vliegsportelektronica en inmiddels vliegen bijna alle



Ton Draaijer is volledig in de ban van het vliegen

toppiloten in de Benelux met onze apparatuur. In 2006 hebben we apparatuur ter beschikking gesteld voor een vliegexpeditie in de Himalaya. Deze ex-

peditie vestigde twee wereldhoogterecords. In Nederland hebben we een vliegclub opgericht. Meestal vliegen we met een kleine groep in Frankrijk en

onderscheiden ons in professionele zin door een eigen weerman, een veiligheidscoördinator en een regiospecialist. En 's avonds is er een barbecue met

sterke verhalen', besluit Ton Draaijer.

VERDERE INFORMATIE: SALES&SEAGULL-AVIATION.COM

mijn  
Passie

## Ontmoetingsmiddag Sint-Catharinadal

**OOSTERHOUT** - Om belangstellenden kennis te laten maken met het leven van bidden en werken van de zusters Norbertinessen, houdt de gemeenschap van Sint-Catharinadal op zondag 13 april (Roepingenzondag) een Ontmoetingsmiddag.

Tijdens het bezoek kunnen de gasten het kasteeltje De Blauwe Camer en de woonruimten van de zusters bezichtigen en kennismaken met de religieuzen.

De bezoektijden zijn van 14.30 tot 17.30 uur. Voorafgaand is er om 14.00 uur een gebedsdienst.

Er is tevens de mogelijkheid om saamen met de zusters het bezoek af te sluiten met de reguliere gebedsdienst van 18.00 uur.

Het programma vermeldt ook een diapresentatie over het leven en werken van de Norbertinessen. Ook is er gelegenheid om eigen werk van het vermaarde kunststater van het klooster te kopen. Tegen vergoeding bestaat de mogelijkheid voor het gebruik van koffie/thee of frisdrank.

De Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal werd gesticht in 1271 te Wouw. In 1295 verhuisden de zusters na een watersnood naar Breda.

Als gevolg van de Reformatie week de gemeenschap in 1647 op aanraden van prins Frederik-Hendrik uit naar Oosterhout.

Vanaf die tijd is het slotje De Blauwe Camer geïntegreerd in de priorij.